



Livet som dreng i Gredstedbro fra 1939 – 1944.

Edvin Sevelsted, som nu bor i Bjerringbro, boede med sin far og mor i Gredstedbro fra han var 7 til han var 12 år. Hans far var insemineringsdyrlæge og fik arbejde for den lokale kvægavlforening. Derfor flyttede familien til Gredstedbro. Om de fem år fortæller forfatteren levende i bogen "Brudstykker – En Kjellerupsdrengs erindringer". Bogen er på 173 sider, hvoraf de 54 handler om tiden i Gredstedbro. Edvin Sevelsted formår at give læseren et fint indtryk af livet i Gredstedbro under besættelsen. Han fortæller oplagt om skole- og fritidsliv, og vi får gennem hans øjne en glimrende indføring i Gredstedbro skoles historie. Han begyndte i den gamle Gredsted skole og flyttede så med det først hold elever ned til den nye skole i Gredstedbro. Han har kendt såvel Frk. Poulsen som lærer Vad. Begge legendariske navne i byens historie. Det hele er naturligvis set gennem en drengs øjne, men det bliver det ikke mindre levende af. Tværtimod.

For den, som gerne vil vide lidt om fortiden i den by, som man nu enten har slået sig ned i eller selv er opvokset i, er denne bog en perle til oplevelse. Ganske vist fortæller bogen om hele denne drengs opvækst, så altså også om hans tid især i Kjellerup, hvortil hans familie flyttede i 1944, men afsnittet om Gredstedbro står så stærkt, at det er hele bogen værd. Har man begyndt med at læse det, tror jeg, at man bliver så optaget af denne drengs liv, at man også læser resten af bogen, som kan købes for 200,00 kr. gennem Jernved Sognearkiv.

Henvendelse til arkivleder Ole Steinmeier på tlf. 75 43 12 78 eller i arkivets åbningstid, som er den 1. og 3. tirsdag i måneden fra kl. 14.00 til 16.00